

## Juli Rit - Noordoost Brabant

door Luuk - 31 juli 2019

De junirit was in het 'schône' Brabant.

Aangezien er nóg een witte vlek was op de kaart van gereden routes was de keuze van Guido voor de juli-rit gevallen op Noordoost Brabant.

Op 30 juli werd verzameld op het terras van Grand-Café De Verdraagzaamheid in Zaltbommel.

Op het terras, met uitzicht op de Waal, werd de koffie met appeltaart (incl. slagroom) genuttigd alvorens op weg te gaan naar het noordoostelijk deel van Brabant.



het terras van Grand-Café De Verdraagzaamheid in Zaltbommel.

De route was een week of drie eerder voor gereden en toen werden er toch wat problemen verwacht. Het eerste probleem waren de eikenprocessierupsen. De juni rit rond Breda lag nog vers in het geheugen, net zoals de rode jeukende bulten op armen en nek. Op de route nog weinig nesten te zien; de meesten waren al opgeruimd of werden op dat moment opgezogen door mannen in beschermende kleding. Geen jeukende bultjes opgelopen tijdens het voorrijden.



Wachten op de pont

Een ander probleem dat we tegen kwamen tijdens het voorrijden, was de verkeerssituatie in Sint Anthonis. Zo'n beetje elke weg lag open en we hebben daarom ook maar een alternatieve route gemaakt.

Maar na enige dreigementen onzerzijds hebben de gemeentes beloofd onze motorclub de vrije doorgang te verlenen...:-) (NB: alles was open tijdens de bouwvak).

Dus: rijden en genieten!

De route liep voor een deel langs de Waal, alvorens de pont over de Maas te bereiken. Na de pont een aaneenschakeling van mooie landelijke weggetjes en stonden we bijna



De pont over de Maas bij Alem

op vliegveld Volkel. Maar daar hadden we geen bezoek geregeld, dus verder door naar Sint Anthonis (Sint Tunnis in het goed Brabants). Hier woonden vroeger veel uitstekende motorcrossers, maar op dit gebied is het rustig geworden.

Hierna door naar het terras van Boompjes Restaurant in Overloon. Uitsmijters van vier eieren (!) werden hier geserveerd. Dat zijn we bij mijn weten nog niet tegengekomen.

De temperatuur was ondertussen flink opgelopen en op de display stond 29 graden.

Deel 2 van de route liep wederom over de mooiste wegen die Brabant te bieden heeft. Via Vierlingsbeek en Boxmeer naar Haps en het beroemde Wanroij. Dan via Gemert en St. Oedenrode.



Het terras van Boompjes restaurant

Via het dorpje Olland (H vergeten?) werd het eindpunt in Liempde bereikt en op het terras werden de nodige biertjes gedronken (uiteraard de 0,0 variant).